

Vakantie in het groene Limburg!



Ardoer
Campings met een hart



Camping **De Heldense Bossen**



Kindercamping

Onze camping is het domein van het Bosmannetje, een aardig en ondeugend groen wezentje dat woont in de bossen rondom de camping. Het Bosmannetje is een echte kindervriend. Omdat onze camping een echte kindercamping is, komt het Bosmannetje dan ook met veel plezier zo nu en dan eens op bezoek. Hij kijkt graag naar wat alle kinderen op de camping doen. 't Bosmannetje heeft in het bos twee vriendjes leren kennen, Pip en Pleun, die je ook regelmatig op de camping tegenkomt.

Overdekt zwembad en buitenbad

Bij slecht weer, maar ook bij zomerse temperaturen is het hier heerlijk toeven. Je kunt glijden van de superlange glijbaan, gaan bubbelen in het bubbelbad of je door het water voort laten duwen in de stroomversnelling. Ook aan de allerkleinsten is gedacht, er is een apart peuter- en

kleuterbad waar de kleintjes veilig in het water kunnen spelen en spetteren. Vanaf de meivakantie tot eind augustus is ook het buitenbad open. Lekker luieren op de speel- en ligweide of een verkwikkend bad nemen, het kan allemaal. En ook bij het buitenbad is een apart zwembad voor de allerkleinsten.

Speeltuin en dierenpark

Voor de jeugd is er een prachtige speeltuin op de camping. Dit zorgt voor veel plezier bij jong en oud. Bij mooi weer wordt ook de waterspeelplaats in de speeltuin elke dag gevuld, hier kan dan flink geknoeid en gespetterd worden met water. Het water komt hier niet hoger dan de enkels. De iets oudere jeugd kan onder andere terecht bij de populaire lange kabelbaan. Maar ook het trekvlot op de roeivijver is een grote trekker.

Naast de speeltuin ligt ons gezellige dierenpark. Herten, kalkoenen, geiten en vele andere dieren zijn het hele jaar bij ons. Ons team neemt de kinderen regelmatig mee naar de dieren.

Sport en spel

Vervelen op de camping is er niet bij! Behalve het spelen in de speeltuin en zwemmen in het zwembad zijn er nog genoeg andere dingen die je op de camping kunt doen. Ons recreatieteam is in de Nederlandse schoolvakanties en in de weekenden in de maanden mei en juni aanwezig en zorgt voor een leuk gevarieerd programma. Knutselen, dansen, sporten en spellen, maar ook discozwemmen, paintball, vossenjacht in de bossen, spokentocht en botenrace. Op de camping zijn volleybal- en voetbalvelden, pannaveld, jeu de boules banen, (pool)biljart en tafeltennistafels. Tevens is er een leuke gamehal, waar de chillende jeugd zich tot laat kan vermaken. Je kunt je zelfs een rondje over de camping maken in de bostrein. Kortom, er is altijd wat te doen.

Eten en drinken

In het gezellige familierestaurant Op d'n Berg kun je terecht om heerlijk te eten. Voor de kinderen is er een aparte menukaart en soms mogen ze de kok zelfs helpen! De snackbar heeft een uitgebreid assortiment.

Ons gezellige Grand Café 't Praothoes en recreatiezaal 't Trefpunt zijn het middelpunt van de activiteiten, maar ook hier kun je van een drankje en klein hapje genieten.

Supermarkt

In de campingwinkel vind je een ruim assortiment. Hier kun je iedere dag terecht voor bijvoorbeeld heerlijk verse broodjes. Wil je uitgebreid koken of barbecueën, ook dan kun je in onze supermarkt alles vinden.

Kamperen met de hond

Als je komt kamperen, mag je trouwe viervoeter gerust mee. Honden zijn op het grootste gedeelte van de camping welkom. Is je hond toe aan een wasbeurt dan hebben wij





een heuse hondendouche. De enige plaatsen waar de hond niet mag komen zijn de speeltuin, het restaurant, de dierenweide, het zwembad, op de ligweide en in onze huuraccommodaties.

Huren

Heb je geen eigen tent of caravan? Niet getreurd wij hebben nog andere mogelijkheden om toch te kunnen genieten van alles wat onze camping te bieden heeft.

Op de camping worden stacaravans, bosgalows, kampeerbungalows en blokhutten verhuurd. Daarnaast is het ook mogelijk om via onze gasten een caravan te huren.

Erop uit in de omgeving

Op de camping is er veel te beleven, maar ook in de omgeving binnen een straal van 20 km. liggen er nog veel

mogelijkheden om er op uit te gaan. Bijvoorbeeld in Kessel opstappen voor een vaartocht over de Maas. De kinderen kunnen uit hun dak gaan in het populaire attractiepark Toverland in Sevenum. En de hele familie komt ogen te kort in het sfeervolle Missiemuseum in het kloosterdorp Steyl. In het levendige centrum van Panningen kun je gezellig winkelen.

Wil je een dagje shoppen dan liggen Venlo, Weert en de chique bisschopsstad Roermond vlakbij. Zeker niet te missen: het witte stadje Thorn, de parel van Midden-Limburg. En als je toch in Limburg bent: waarom dan niet even de grens over naar Duitsland of België voor wat extra vakantiegevoel.

Of je nu wilt inspanssen of ontspannen, er is voor elk wat wils!



Wij zijn lid van Ardoer!



Ardoer 
Campings met een hart

Waar vind
je onze
campings?



Waarom boeken bij Ardoer?

-  Grootste aanbod aan 32 top kwaliteitscampings in Nederland
-  Alle campings zijn door onze gasten beoordeeld met een 8.0 of hoger
-  Gevarieerd aanbod in kamperen en verhuuraccommodaties

www.ardoer.com